



Folehaven

Den grønne rute er 3,2 km.

Den røde rute er 5,2 km.

Linstows gravsted (2) Midt i skoven er overforstmaster C.H. Linstow begravet. Indtil sin død i 1823, stod Linstow i spidsen for de danske skove. Som påskønnelse for sin indsats, fik Linstow ved kongelig resolution i 1813 tilladelse til at indrette en begravningsplads i Folehaveskoven for sig selv og sin familie. Gravstedet ligger i et skæringspunkt for 4 rette linier, som oprindeligt inddelte arealet i 8 parceller (cirkeludsnit). Det stjerneformede anlæg på i alt 4 tønder land blev plantet omkring 1802 for at kunne sammenligne 8 forskellige nåltræers vækst. I dag er der kun lærk og ædelgran tilbage, men symmetrien i anlægget kan stadig fornemmes.

Danmarks første Forstplanteskole (3) Forstmanden Schaeffer anlagde i 1787 den første forstplanteskole på arealerne øst og vest for det lille planteskolehus. Her opdyrkedes både danske og fremmede træsorter og buske. Planteskolehuset fra 1792 blev brugt til vinteropbevaring af frø og planter. I dag er huset indrettet til skovhytte til glæde for kommunens børnehaver.

Det tidligere planteskoleareal benyttes i dag af Arboretet til forsøgsudplantninger.

Langdysser (4) Går man fra Mathildevejen og lidt ind i skoven, kan man se to langdysser. Det er mere end 5.000 år gamle grave fra den tidlige del af bondestenalderen. Den nordlige af dysserne, som er 32 m lang og 9 m bred, er den bedst bevarede. En del af de store randsten står stadig tilbage. Dækstenene over de tre gravkamre, som dyssen oprindeligt har rummet, er for længst fjernet, men spor efter to af kamrene kan endnu ses.

Lille Frises Eng (5) Frem til 1994 stod der rødgran på arealerne nord og syd for Kildemosevej. Granerne blev fældet og kvaset blev brændt af. I dag er her skoveng, og en del af naturen plejes ved at lade får og heste græsse.

Kilde: Naturstyrelsens folder nr. 25.

