



Redaktørens beretning skrevet dagen efter turen

Allerød Stavgangsforenings forårstur til Halmstad, Sverige – 2. maj 2018

Dagen starter tidligt i dag. Foreningen skal på den årlige forårstur til Halmstad i Sverige, hvor foreningens turudvalg har planlagt to ture ad Prins Bertils sti.

Prins Bertil Gustaf Oscar Carl Eugen (1912 -1997) havde titlen hertug af Halland og var indtil kong Carl XVI Gustav fik børn den første i arvefølgen til svenske trone. Stien, som er opkaldt efter prinsen, er ca. 18 km lang og går fra Møllegård i Tylösand, hvor prinsen havde et sommerhus, til Halmstad slot. Stien blev indviet af prinsesse Lilian (prinsens hustru) den 17. maj 1998.

Kl. 07:20 sidder næsten alle tilmeldte i bussen, klar - i godt humør og forventningsfulde. Nogle få er fanget i morgens trafikøer og andre har glemt den nødvendige legitimation, men alle når det, og bussen kører præcis kl. 07:30.

Vi når den planlagte færge i Helsingør, paskontrollen i Helsingborg går som smurt, og vi fortsætter mod Halmstad i det pragtfulde forårsvejr - solen skinner fra en næsten skyfri himmel.

Det første afsætningspunkt ved Karltorps Camping når vi kl. 10:00, hvor 21 stavgængere står af for at give sig ud på den "lange tur" på ca. 14 km. Det næste hold på over 40 deltagere bliver sat af bussen ca. 10 min. senere ved Grötviks Småbåtshamn for at gå den "korte tur" på ca. 9 km.

Vi, der går den korte, starter blidt med at indtage vores medbragte kaffe ved havnekontoret på den hyggelige havn. En lille halv time senere begiver vi os afsted i retning mod Halmstad. Solen skinner fortsat og vinden blæser os blidt i ryggen, mens vi i mageligt tempo slentrer langs kysten og nyder naturen og de mange udsigter. Gruppen holder frokostpause på et helt vindstille sted bag klitterne i bydelen Jotarum mellem Brandbergs Väg og Marsvägen og ca. 100 m syd for Danska Vägen.

Tyve minutter over tolv får vi gang i stængerne igen og går det sidste stykke ind til Halmstad, hvor vi møder bussen kl. 13:15 på Södravägen ca. 1 km syd for Halmstad slot. Vi deponerer stave og rygsække i bussen, som derefter kører ud for at hente deltagerne på den lange tur.

Gruppen spadserer i samlet flok op mod Halmstad slot og centrum langs vestsiden af elven Nissan, mens der hyggesnakkes. Vi fylder godt på fortovet – en fra gruppen, siger til en svensk mand vi passerer, at nu er vi (danskerne) kommet tilbage for at overtage Halland. Manden smiler bredt og rækker tommelfingeren op, og udbryder på bredt skånsk: "Jeg er fra Skåne." Alle i nærheden griner højt.

På Stora Torg splittes gruppen op. Alle har nu et par timer til at nyde Halmstad på egen hånd i det strålende vejr. Byen er i øvrigt lige nu vært for verdensmesterskabet i bordtennis (29. april - 6. maj), hvor der er deltagere fra 100 forskellige nationer. Det er det største idrætsarrangement i Hallands historie. Der er musik og liv og glade dage på torvet, hvor der er opstillet forskellige salgsboder. Man kan også få afprøvet sine evner som bordtennisspiller, da der er opstillet et par borde i det ene hjørne af torvet.

Nogle vælger at gå på café, andre shopper andre igen noget helt tredje. Vi vælger som det første at tilbringe tre kvarter i den hyggelige gamle Kafé Brooktorpsgården's solbeskinnede gårdhave. Andre fra gruppen støder til. Efter kaffen tager vi en hurtig runde i den gamle by, og vi skal også lige nå at se Picasso-parken, hvor Picassos skulptur "Kvindehoved" fra 1971 er opstillet, inden vi alle skal mødes ved bussen nær slottet.

Vi mødes alle ved bussen nær slottet og kører fra Halmstad kl. 15:30 og er helt som planlagt hjemme igen ved Skoven 4 kl. 18:00. En dejlig dag med motion for hjerne, hjerte og kredsløb i Allerød Stavgangsforenings regi er slut.